

Jaarprogramma

ZIN op Zondag

&

ZIN door de Week

2021 - 2022

www.nieuwvrijzinnig.nl

info@nieuwvrijzinnig.nl



**Activiteiten Vrijzinnige Protestanten
Leiden-Oegstgeest**

Inhoudsopgave

Inleiding	Blz. 2
Contactgegevens: Initiatiefgroep Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Redacties	Blz. 3
Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds Doelstelling Steunfonds	Blz. 4
Overzicht 2021 – 2022 Adressen locaties	Blz. 5
Agenda Activiteiten Vrijzinnige Protestanten	Blz. 5
‘ZIN door de Week’ + ‘ZIN op Zondag’	Blz. 8
<i>Programma beschrijving van</i> lezingen – bijeenkomsten – kringen Literatuur & Religie Kunst & Spiritualiteit Lezing & Gesprek Muziek & Poëzie	
Do-Re programma toegelicht	Blz. 25
Adressen geloofsgemeenschappen in de regio	Blz. 27
Adreslijst medewerkers Activiteiten Vrijzinnige Protestanten	Blz. 28
Coronaprotocol	Blz. 29
Colofon	Blz. 31

Inleiding van de pastoraal werker

**Alle activiteiten zijn onder voorbehoud
afhankelijk van de situatie rond corona!**

Met dit jaarboekje gaan we het zesde en laatste seizoen in van het programma Activiteiten Vrijzinnige Protestanten. Samen met de Initiatiefgroep is een mooi, afwisselend én verrassend programma samengesteld. Uitgangspunt van waaruit de activiteiten worden vormgegeven is het Vrijzinnige gedachtegoed. Het is onze bedoeling een bijdrage te leveren aan activiteiten rond geloof en levensbeschouwing in relatie tot kunst, literatuur, cultuur en wetenschap voor een zo breed mogelijk publiek in Leiden, Oegstgeest en de regio.

Het deelnemen aan één of meerdere activiteiten van de AVP draagt zeker bij aan de onderlinge verbondenheid. Het is bijzonder dat vijf jaar na de opheffing een deel van de groep Vrijzinnigen en ook anderen onderling contact weet te onderhouden. We hopen dat u aan het bijwonen van onze activiteiten inspiratie opdoet en plezier beleeft. We verheugen ons erop u het komend jaar weer te ontmoeten. Actuele informatie kunt u lezen op onze website:

www.nieuwvrijzinnig.nl

Aan alles komt een einde

Vanaf januari 2017 heeft de voorbereidingsgroep van de Activiteiten Vrijzinnige Protestanten - na de opheffing van de VVP Leiden-Oegstgeest - de afgelopen jaren met veel plezier voor u een programma samengesteld. Dat is de moeite waard gebleken.

In de zomer van 2022 zal Gerrie Kooijman, die deze activiteiten coördineert, met pensioen gaan. Inmiddels heeft het bestuur van de Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds besloten geen nieuwe coördinator meer te benoemen en de Stichting op te heffen. Dat betekent dat de AVP (Activiteiten Vrijzinnige Protestanten) stopt na het seizoen 2021-2022.

Vrijzinnig Protestanten kunnen natuurlijk zelf activiteiten blijven organiseren. In dat licht zal in het najaar van 2021 in samenwerking met het bestuur van het Steunfonds onderzocht worden of er behoefte is aan het continueren van een aantal van de huidige vrijzinnige activiteiten in Oegstgeest.

Gerrie Kooijman-van Andel, pastoraal werker en coördinator van het programma Activiteiten Vrijzinnige Protestanten.

Contactgegevens

Pastoraal werker: mw. G. Kooijman-van Andel 06-18392604
Prinses Irenelaan 19
2341 TP Oegstgeest
gerriekooijman@planet.nl

Postadres: mw. S. Nielen 071-5156187
Duinzichtstraat 13A
2341 BW Oegstgeest
snielen@xs4all.nl

Locaties: Dorpscentrum, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden
Regenboogkerk, Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest

Initiatiefgroep Activiteiten Vrijzinnige Protestanten

Coördinator: Mw. G. Kooijman-van Andel
Hr. K. Batenburg
Mw. T. de Boer-Donia
Hr. H. Bosscher
Mw. M. Driessen
Mw. M. Klumpers
Mw. C. Middelkoop-Koning
Hr. B.M. Vermet

Redacties

Rubriek Leids Kerkblad: Mw. G Kooijman-van Andel
Rubriek Oké: Hr. H. Bosscher
Nieuwsbrief: Mw. E.J.H. van de Griend–Berckenkamp
Mw. G. Kooijman-van Andel

Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds

Doelstelling van de Stichting:

- a. Het ondersteunen van de pastorale zorg door een pastoraal werker aan de leden en vrienden van de voormalige VVP Leiden-Oegstgeest.
- b. Het ondersteunen van de coördinatie van activiteiten die getuigen van een vrijzinnig protestantse geloofsopvatting uit te voeren door een pastoraal werker.
- c. Het financieel ondersteunen van diaconale, culturele en/of sociaal-maatschappelijke activiteiten, die getuigen van een vrijzinnige protestantse geloofsopvatting.
- d. Het bevorderen van het vrijzinnige gedachtegoed.
- e. Het onderhouden van relaties met de Landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland en de provinciale verenigingen van vrijzinnige protestanten.

Bestuur:

Voorzitter: Dr. C. de Jonge

Hr. F. Brunnekreeft, penningmeester

Hr. J. van de Griend, lid

Hr. M. Matthes, secretaris

Hr. J. Nielen, lid

Ds. C. Dahmen, adviserend lid

Mw. G. Kooijman-van Andel, adviserend lid

Als u de Activiteiten van de Vrijzinnige Protestanten een warm hart toedraagt dan is uw gift of vrijwillige bijdrage van harte welkom op onderstaand rekeningnummer van Stichting Steunfonds. De stichting heeft een ANBI-status.

Banknummer Steunfonds: IBAN NL73 ABNA 0644 3486 15
t.n.v. **St Vrijzinnig-Protestants Steunfonds te Leiden**

Overzicht 2021 – 2022

Adressen locaties:

DC - Dorpscentrum, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest

LHK - Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden

RBK - Regenboogkerk, Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest

Agenda Activiteiten Vrijzinnige Protestanten

September 2021

			locatie	blz.
wo	15	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8
di	21	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK 9
zo	26	15.00-17.00	Kunst & Spiritualiteit ' <i>De meest menselijke zanger ... John Prine</i> ' door Martijn Kogelenberg	DC 10
ma	27	20.00-22.00	Kring Literatuur & Religie (avond)	DC 11
di	28	14.30-16.30	Kring Literatuur & Religie (middag)	DC 11

Oktober 2021

			locatie	blz.
di	5	14.30-16.30	Theologische gesprekskring ' <i>Wat doe ik hier in Godsnaam?</i> ' (1)	DC 12
wo	6	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8
di	19	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK 9
zo	24	15.00-16.30	Herdenkingsbijeenkomst	DC 13
ma	25	20.00-22.00	Kring Literatuur & Religie (avond)	DC 11
di	26	14.30-16.30	Kring Literatuur & Religie (middag)	DC 11

November 2021

			locatie	blz.
di	2	14.30-16.30	Theologische gesprekskring (2)	DC 12
wo	3	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8

Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Leiden – Oegstgeest 2021 - 2022

zo	14	15.00-17.00	Kunst & Wetenschap: Peter Sterk, <i>Patroonherkenning voor inzicht zonder kennis?'</i>	DC	14
di	16	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK	9
ma	22	20.00-22.00	Kring Literatuur & Religie (avond)	DC	11
di	23	14.30-16.30	Kring Literatuur & Religie (middag)	DC	11
di	30	14.30-16.30	Theologische gesprekskring (3)	DC	12

December 2021

				locatie	blz.
wo	1	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC	8
di	14	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK	9
di	14	14.30-16.30	Theologische gesprekskring (4)	DC	12
wo	22	16.30-19.30	Senioren vieren Kerst	DC	16

Januari 2022

				locatie	blz.
wo	5	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC	8
di	18	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK	9
zo	23	15.00-17.00	Kunst & Spiritualiteit: Els van Eijck- van Heslinga, ' <i>Sailing Letters</i> '	DC	15
ma	24	20.00-22.00	Kring Literatuur & Religie (avond)	DC	11
di	25	14.30-16.30	Kring Literatuur & Religie (middag)	DC	11

Februari 2022

				locatie	blz.
wo	2	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC	8
do	10	20.00-22.00	Lezing & Gesprek: Hans Alma <i>'Het verlangen naar zin'</i>	DC	17
di	15	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK	9
ma	21	20.00-22.00	Kring Literatuur & Religie (avond)	DC	11
di	22	14.30-16.30	Kring Literatuur & Religie (middag)	DC	11

Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Leiden – Oegstgeest 2021 - 2022

Maart 2022

			locatie	blz.
wo	2	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8
zo	6	15.00-17.00	Lezing & Gesprek: Hetty Zock, 'Levensvragen in Harry Potter boeken'	DC 18
di	15	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK 9
zo	20	15.00-17.00	Kunst & Spiritualiteit: Bernard Vermet, 'Lichtmystiek in Franse Kathedralen'	DC 19
ma	28	20.00-22.00	Kring Literatuur & Religie (avond)	DC 11
di	29	14.30-16.30	Kring Literatuur & Religie (middag)	DC 11

April 2022

			locatie	blz.
zo	3	15.00-17.00	Lezing & Gesprek: Renée v. Riessen, 'Levinas en compassie'	DC 20
wo	6	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8
di	12	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK 9

Mei 2022

			locatie	blz.
wo	4	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8
di	17	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK 9
za	21	11.00-14.00	Voorjaarsbijeenkomst Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 Leiderdorp	

Juni 2022

			locatie	blz.
wo	1	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8
di	14	20.00-21.00	Meditatie vanuit christelijke traditie	RBK 9

Juli 2022

			locatie	blz.
wo	6	10.30-12.30	Vrijzinnige Sociëteit	DC 8

Coronamaatregelen

Het is noodzakelijk om u aan te melden voor de activiteiten. Ook is het wenselijk dat u gevaccineerd bent als u aan de activiteiten wilt deelnemen. Dit is in het belang van ieders gezondheid en veiligheid.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van de mogelijkheden en de richtlijnen van de overheid zullen activiteiten al of niet doorgaan. Houd de informatie in de plaatselijke media nauwlettend in de gaten waaronder de Oegstgeester Courant en/of de website van de AVP (www.nieuwvrijzinnig.nl).

Het Dorpscentrum heeft een coronaprotocol opgesteld met een aantal basisregels en specifieke regels voor de anderhalve-metersamenleving (zie blz. 26). U komt het Dorpscentrum binnen via de Wijtenbachweg. Met de keuze van de zalen is rekening gehouden met de 1,5 meter. Zo dragen we samen zorg dat we de adviezen goed kunnen opvolgen. Neem bij vragen contact op met Gerrie Kooijman, 061839 2604

‘ZIN op Zondag’ en ‘ZIN door de Week’

Programma beschrijving van lezingen – bijeenkomsten – kringen

Literatuur & Religie
Kunst & Spiritualiteit
Kunst & Wetenschap
Lezing & Gesprek

ZIN door de Week

Start woensdag 15 september 2021 / 10.30 – 12.30 uur

Vrijzinnige Sociëteit

Elke 1^e woensdag in de maand (uitgezonderd in september).

Maandelijks komen we rond een onderwerp bij elkaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen is van harte welkom.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum
<i>Data</i>	15 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec, 5 jan, 2 feb, 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 juni, 6 juli
<i>Info</i>	Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604



ZIN door de Week

Start dinsdag 21 september 2021 / 20.00 - 21.00 uur

Meditatie vanuit de christelijke traditie

Sinds januari 2016 heeft Oegstgeest een meditatiegroep. Het uitgangspunt is de christelijke traditie. Bijbelse teksten nemen een belangrijke plaats in. De groep staat open voor teksten uit andere tradities voor zover die de kijk op de eigen traditie kan verrijken. Wij blijven geworteld in de eigen traditie. “We zijn allen één, één in God”. (Johannes 17: 20).

Verschillende vormen van meditatie zijn mogelijk, zoals lectio divina, tekst-, beeld-, en loopmeditatie. Mediteren in een groep is meer dan de som van de meditaties van ieder mens afzonderlijk.



In het mediteren ervaren we een verbondenheid die grenzeloos is. De stilte en het stil worden is een belangrijk onderdeel van het mediteren. Dat is de reden dat we in stilte binnenkomen en weggaan. We proberen door te mediteren in het hier en nu te zijn. Na afloop is gelegenheid met degene die de meditatie heeft geleid ervaringen te delen of haar persoonlijk te spreken. Meldt u van tevoren aan, geen kosten.

<i>Plaats</i>	Regenboogkerk
<i>Data</i>	21 sept, 19 okt, 16 nov, 14 dec, 18 jan, 15 feb, 15 mrt, 12 apr, 17 mei, 14 juni
<i>Aanmelding en info</i>	Hannah van Seters, 06-1679 3439 Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604

ZIN op Zondag

26 september / 15.00 – 17.00 uur

Kunst & Spiritualiteit-

De meest menselijke zanger.....John Prine (1946-2020)

Martijn Kogelenberg

De afgelopen 10 jaar heeft Martijn Kogelenberg met veel succes bijna jaarlijks een muzikaal programma samengesteld voor de zondagmiddag Kunst & Spiritualiteit. Wij zijn blij dat hij ook dit jaar voor ons een speciaal optreden wil verzorgen.



De Amerikaanse singer-songwriter John Prine is bij velen niet bekend. Toch heeft Bob Dylan in een van de zeldzame interviews die hij in zijn leven gegeven heeft, zijn naam genoemd als iemand die hij bewonderde. Dan moet je toch iets goed gedaan hebben!

John Prine groeide op in de buurt van Chicago in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Hij diende eind jaren 60 in het Amerikaanse leger (in Duitsland) en keerde terug naar Chicago om als postbode aan de slag te gaan. In een van de eenvoudige muziekclubs in het centrum mocht hij een keer een zelfgemaakt nummer spelen. Hij zong 'Sam Stone', een lied over een teruggekeerde Vietnamveteraan die zoveel mentale littekens aan de oorlogstijd had overgehouden dat hij zijn toevlucht moest zoeken tot harddrugs bij gebreke aan enige nazorg. Waar normaal gesproken een vrolijke en uitgelaten sfeer hing in de bewuste club, bleef het nu lang doodstil. Hij mocht terugkomen en nu met een programma van een half uur. Hij hing zijn posttas aan de wilgen en startte een zangcarrière toen Kris

Kristofferson hem in de gaten kreeg en hem meenam naar New York. Vorig jaar overleed hij aan corona, 73 jaar oud.

Prine vertelt verhalen in zijn liedjes in rake, eenvoudige bewoordingen. Het gaat vaak over het leven van gewone mensen. Zijn muziekstijl is toegankelijk: een combinatie van folk en country: qua stijl zit hij zowel wat muziek als tekstbehandeling betreft tussen Bob Dylan en Johnny Cash in. Hij zou in Nederland met Boudewijn de Groot of Huub van der Lubbe (de Dijk) kunnen worden vergeleken, maar minder zweverig dan De Groot en minder schreeuwerig dan Van der Lubbe. Prine past absoluut in het rijtje grote zangers/chansonniers uit de 20^e eeuw: Leonard Cohen, George Brassens, Bob Dylan. Een goede reden om over hem een muzikaal programma ten gehore te brengen!

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum – Kleine Zaal
<i>Data</i>	Zondag 26 september
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5,00
<i>Aanmelding en info</i>	Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

ZIN door de Week

Start avondkring / maandag 27 september 20.00 - 22.00 uur

Start middagkring / dinsdag 28 september 14.30 - 16.30 uur

Literatuur & Religie



In de avondkring en middagkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In september starten we met het boek 'Onorthodox' van Deborah Feldman. De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie. U kunt zich opgeven bij Marjan Driessen.

Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Leiden – Oegstgeest 2021 - 2022

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum - Haaswijk
<i>Data</i>	Avond: 27 sept, 25 okt, 22 nov, 24 jan, 21 feb, 28 mrt Middag: 28 sept, 26 okt, 23 nov, 25 jan, 22 feb, 29 mrt
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5.- per keer
<i>Aanmelding en info</i>	Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

ZIN door de Week

Start middagkring dinsdag 5 oktober 14.30 - 16.30 uur

Gesprekskring ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’



In het komende seizoen bespreken we het boek van ds. Carel ter Linden ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM?’ Het boek is een zoektocht naar een authentiek geloof, dat afscheid durft te nemen van tradities die in het licht van onze huidige kennis van de wereld en wetenschappelijk onderzoek niet langer houdbaar zijn.

Het gaat om een persoonlijke zoektocht, maar die wordt steeds opgewekt en geïnspireerd door de pastorale activiteiten van ds. ter Linden na een kerkdienst, bij een huwelijksviering of een begrafenis en door gesprekken met kinderen of vrienden. Dat draagt ertoe bij, dat de tekst gemakkelijk toegankelijk is zonder oppervlakkig te worden. Als een wetenschappelijk thema aan de orde is, roept de auteur steeds de hulp van bevriende deskundigen in om voor iedereen begrijpelijke uitleg te geven. Zo wordt de lezer aangemoedigd zelf op weg te gaan en de bijbelverhalen op een nieuwe manier te lezen. Dr. L. Leertouwer is gespreksleider. De kring staat open voor max. 15 personen. Deelname bij voorkeur voor de hele serie.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum – Haaswijk
<i>Data</i>	5 oktober, 2 november, 30 november, 14 december
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5 per middag
<i>Info</i>	Lammert Leertouwer, 071- 5190227 of l.leertouwer@me.com
<i>Aanmelding en info</i>	Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 of gerriekooijmanva@outlook.com

ZIN op Zondag

24 oktober / 15.00 – 16.30 uur

Herdenken doe je samen

Herdenkingsbijeenkomst Dorpscentrum Oegstgeest
Iedereen die een overleden dierbare wil gedenken is welkom.

*Those we love don't go away
They walk beside us, every day
Unseen, unheard, but always near
Still loved, still missed and very dear*



Met iedereen die een dierbare mist staan we stil bij de mensen met wie we ons blijvend verbonden voelen. In een stijlvolle, intieme bijeenkomst is ruimte voor stilte en ontstaat verbinding tussen het thema en de eigen beleving. De woorden die gesproken worden zijn inspirerend, troostend en blijven je bij. Het geheel wordt omlijst met passende muziek en gedichten. Het hart van het samenzijn is het moment waarop iedereen zelf een lichtje kan aansteken. Een moment van bezinning. Iedereen die een overleden dierbare wil gedenken is welkom vanaf 14.30 uur in de hal van het Dorpscentrum. Gelegenheid tot ontmoeting. Vanaf 14.50 uur muziek in de zaal, stilte bij het naar binnen gaan.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum - Grote Zaal
<i>Inloop</i>	Vanaf 14.30 uur in de hal. Gelegenheid tot ontmoeting. Vanaf 14.50 uur muziek in de zaal.
<i>Datum</i>	Zondag 24 oktober
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5.-
<i>Aanmelding en info</i>	Gerrie Kooijman-van Andel, 06-18392604 of gerriekooijmanva@outlook.com

ZIN op Zondag

Zondag 14 november/ 15.00 – 17.00 uur

Kunst & Wetenschap

Patroonherkenning voor inzicht zonder kennis?



Peter Sterk is wetenschapper en doet biomedisch onderzoek. Hij weet een enthousiast verhaal te houden over patroonherkenning. We zijn gewend dat een onderzoeker de werkelijkheid observeert door zich buiten zijn of haar onderwerp op te stellen. Maar is dat wel echt mogelijk? Net zoals een kunstwerk ‘iets met je doet’ is het bij onderzoek misschien wel omgekeerd zo dat onze observatie iets aan de werkelijkheid verandert. Dat lijkt

althans onvermijdelijk bij metingen in de natuurkunde op het allerkleinste niveau. Zo zijn we zelf (als subject) onlosmakelijk verbonden met hetgeen we observeren (object)



en lijkt het vooral om de ‘waar’-‘neming’ te gaan. Daarnaast is inzicht in de wetenschap altijd sterk gebaseerd geweest op het in stapjes genereren van kennis. De complexiteit van een levend wezen kan echter niet volledig worden begrepen met kennis over alle onderdelen. Hiervoor is patroonherkenning nodig. Iets dat meer en meer wordt toegepast om het ontstaan van ziekten en de uitkomst van behandelingen te voorspellen. We zien hiermee ‘inzicht zonder onderliggende kennis’ ontstaan, wat lijkt op wat er in de kunst gebeurt. Er zal geen afsluitende maaltijd zijn.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum - Kleine Zaal
<i>Datum</i>	Zondag 14 november
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5,00
<i>Aanmelding</i>	Marjan Driessen, 071-5131422 of
<i>en info</i>	marjandriessen1949@gmail.com

ZIN op Zondag

23 januari / 15.00 – 17.00 uur

Kunst & Spiritualiteit : ‘Sailing Letters’

door Els van Eijck-van Heslinga

Sailing Letters, over geloof, hoop en liefde

“Lief man, mijn eenigste begeert en verlangst is na[ar] uw mijn uijtverkoo-ren schat, ik nergens aandere na[ar] tragt (=verlang) op deese wereld. Gij, trouwe zorgher en hoeder zijt mijn eenigste vermaak, de kroone mijnes hoofds, ja het stuutsel mijner geheele lighaam. En dat ik daar zoo lang van moet ontbloomt zijn en zoo verdrietig zijn komst verbeijden, dat doet mijn, lieve ziel, meenigmaal uijtbersten van droefheijd en zielroerendheijd.”

De man voor wie deze regels bedoeld zijn, is de Texelse zeeman Harmanus Kikkert, onderstuurman op het VOC-schip *Ganges*. Dat schip was eind 1776 vertrokken voor een reis naar Batavia en Canton. Zijn vrouw Aagje Luijtsen schreef haar man



zeer geregeld. Ruim twee eeuwen later zijn Aagjes brieven teruggevonden. Aagjes brief is er een van de vele tienduizenden Nederlandse brieven die bewaard worden in Londen. Veel particuliere brieven zijn geschreven door ‘gewone’ mensen in dagelijkse spreektaal. Voor de lezer van eeuwen later ontvouwt zich een tot nog toe tamelijk onbekende leefwereld van de Republiek in de 17^{de} en 18^{de} eeuw. Toch blijkt die voor ons, hedendaagse mensen, vaak ook heel herkenbaar als het om emoties gaat. In deze presentatie door dr. Els van Eijck van Heslinga (1950), zij studeerde zee-geschiedenis in Leiden, passeren allerlei vormen van geloof, hoop en liefde, verdriet en vreugde de revue. Er zal er geen afsluitende maaltijd zijn.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum - Kleine Zaal
<i>Data</i>	Zondag 23 januari
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5,00
<i>Aanmelding en info</i>	Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

‘Senioren vieren Kerst’ in het Dorpscentrum

Woensdag 22 december / 16.30 - 19.30 uur

Een bijzonder kerstprogramma bestemd voor alle senioren uit Oegstgeest en leden van de voormalige VVP. Wees welkom. Er is ruimte voor een kerstverhaal, samen zingen van bekende kerstliederen en een optreden van Cappella Procantibus uit Oegstgeest. Er is volop gelegenheid elkaar te spreken en te genieten van een Van harte uitgenodigd.



gezellige broodmaaltijd.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum - Grote Zaal
<i>Datum</i>	Woensdag 22 december
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5.-
<i>Aanmelding en info</i>	Gerrie Kooijman-van Andel 06-18392604 of gerriekooijmanva@outlook.com

Zin door de Week

Donderdag 10 februari / 20.00 - 22.00 uur

Drieluik 'Zin' - deel 1

Lezing & Gesprek:

Het verlangen naar zin door Hans Alma



Hans Alma bespreekt kerngedachten uit haar boek *Het verlangen naar zin.*” In dit boek ontwikkelt zij een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. De nadruk ligt op het aandachtig en verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te bieden heeft. Een zinvol bestaan wordt mogelijk waar we

afstemmen op de unieke waarde van wat ons omringt. In haar lezing gaat zij met name in op de vraag hoe we ruimte creëren voor aandacht, compassie en zorg, zeker in deze met corona geconfronteerde tijd. En hoe houden we onze (her)waardering van zorg vast bij het streven naar economisch herstel? Zij legt vanuit deze vragen een verbinding tussen haar boek en de actuele situatie.” Hans Alma is bijzonder hoogleraar Religieus humanisme en Compassie aan de VU en is gasthoogleraar hedendaags humanisme aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft ze een praktijk voor coaching en training, een werkplaats voor zinvol leven en werken. Deze lezing wordt aangeboden door de AVP en PGO.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum – Grote Zaal
<i>Data</i>	Donderdag 10 februari
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5,00
<i>Aanmelding en Info</i>	Gerrie Kooijman-van Andel, 06-18392604 of gerriekooijmanva@outlook.com of Niek Smit, 070-7858852 / 06-57229896

ZIN op Zondag

6 maart / 15.00 -17.00 uur

Drieluik 'Zin' - deel 2

Lezing & Gesprek - Zin in literatuur

Omgaan met levensvragen in de Harry Potter boeken

Er mag dan gesproken worden over 'ontlezing', de vuistdikke boeken over Harry Potter worden nog steeds verslonden, zowel door jongeren als ouderen. In deze lezing wordt betoogd dat de boeken zo aanspreken, niet alleen omdat ze leuk, spannend en humoristisch zijn, maar ook omdat ze gaan over algemeen menselijke, existentiële thema's: angst en frustratie, liefde en vriendschap, de strijd tussen goed en kwaad, opoffering en het vinden van een doel in je leven. J.K. Rowling put daarbij op creatieve wijze uit allerlei literaire genres zoals sprookjes, mythen, de christelijke traditie en de hedendaagse cultuur. En passant draagt ze een humanistisch-christelijke boodschap uit. Ze raakt zinvragen en existentiële thema's aan, waar mensen in onze tijd mee zitten.



Lezen heeft meerdere functies. Ze kan dienen als ontspanning of om iets te leren, maar kan je ook op een andere manier naar jezelf doen kijken. Goede romans, zoals een bekend gezegde luidt, helpen niet zozeer aan het leven te ontsnappen maar om te leren leven. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van Harry Potter.

In de nabespreking komt aan de orde wat de deelnemers zelf ontleen aan het lezen van boeken, welk boek hun visie en omgaan met moeilijke dingen in het leven sterk heeft bepaald. Welk boek je leven heeft veranderd en wat voor jezelf 'zinnige' literatuur is.



Prof. dr. Hetty Zock is religiepsycholoog en als bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging namens het KSGV en de VVP verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft zij een eigen bureau voor training en coaching/supervisie aan pastores en zorgprofessionals. www.hettyzock.nl. Deze lezing wordt aangeboden door de

AVP en PGO.

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum – Grote Zaal
<i>Data</i>	Zondag 6 maart
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5,00
<i>Aanmelding en info</i>	Gerrie Kooijman-van Andel, 06- 18392604 of gerriekooijmanva@outlook.com of Niek Smit, 070-7858852 / 06-57229896

ZIN op Zondag

Zondag 20 maart / 15.00 – 17.00 uur

Kunst & Spiritualiteit

'Lichtmystiek' bij de bouw van de Franse kathedralen

Bernard Vermet, kunsthistoricus, vertelt onder andere over de betekenis van 'Lichtmystiek' bij de bouw van Franse kathedralen. Er zijn leukere aanleidingen te bedenken, maar de brand in de Nôtre Dame heeft de geschiedenis van de Franse kathedralen weer volop in de belangstelling gebracht. Waar kwam die enorme bouwwoede op het eind van de 12de eeuw plots vandaan? Het blijkt dat naast politieke en economische ook theologische motieven een rol speelden, waarbij het denken en handelen van één man centraal stond: Abt Suger van Saint-Denis. Zijn "lichtmystiek" was een belangrijke drijfveer om de donkere en zware Romaanse architectuur open te



breken met steeds grotere en hogere ramen. Dat werd mogelijk door de introductie van Gotische bouwprincipes.

Daarnaast komen de voorlopers en navolgers van de Franse kathedralen aan bod, evenals de organisatie van de bouwloodsen. En wellicht kunnen we tegen die tijd ook nader ingaan op de plannen voor de restauratie van het interieur en de herbouw van het dak van de Notre Dame. Maar misschien kiest men uiteindelijk toch voor een herstel van de oude situatie. Er zal er geen afsluitende maaltijd zijn.

Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Leiden – Oegstgeest 2021 - 2022

<i>Plaats</i>	Dorpscentrum Kapelzaal
<i>Data</i>	Zondag 20 maart
<i>Kosten</i>	Richtbedrag € 5,00
<i>Aanmelding en info</i>	Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

Zin op Zondag

3 april / 15.00 -17.00 uur

Drieluik 'Zin' - deel 3

Lezing & Gesprek: *Levinas en Compassie*



Mevr. Dr. Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Leiden houdt n.a.v. haar boek 'Van zichzelf bevrijd, Levinas over transcendentie en nabijheid' een lezing over Levinas en Compassie.

In het denken van Levinas is zowel plaats voor de aanwezigheid als voor de afwezigheid van God. Hij is aanwezig in de woorden van de Thora, in de leefregels voor het Goede Leven. Het is een inspiratiebron voor rechtvaardigheid en solidariteit. Dat God ook afwezig, verborgen, kan zijn, is volgens Levinas een onmisbaar stadium op de weg naar religieuze volwassenheid. Het lijden in de Tweede Wereldoorlog is voor Levinas een ervaring van Gods afwezigheid. In die godverlatenheid ontdekt de mens dat hij zelf verantwoordelijk is. De gedachte aan God overkomt ons in de ethische ervaring, als het heilige in alledaagse situaties, in een ethiek van naastenliefde en compassie. Levinas ziet in het gelaat van de medemens die ons nodig heeft, een spoor van God die voorbij is gegaan: een transcendentie-ervaring. Het gelaat van die medemens raakt je onmiddellijk in een ethisch verlangen naar de nabijheid van de medemens. Je ervaart een onontkoombaar appèl op je verantwoordelijkheid. Het legt beslag op je vrijheid, maar het werkt ook bevrijdend door het loskomen van het gericht zijn op jezelf. Deze lezing wordt aangeboden door de AVP en PGO.



<i>Plaats</i>	Dorpscentrum – Grote Zaal
<i>Data en kosten</i>	Zondag 3 april. Richtbedrag € 5,00
<i>Aanmelding en info</i>	Gerrie Kooijman-van Andel, 06- 1839 2604 gerriekooijmanva@outlook.com of of Niek Smit, 070-7858852/ 06 57229896

Voorjaarsbijeenkomst Vrijzinnige Protestanten

Zaterdag 21 mei / 11.00 - 14.00 uur

Brasserie Park Leiderdorp

In de afgelopen jaren is de voormalige VVP jaarlijks bijeengekomen tijdens het zogeheten Voorjaarsuitje. Tochten werden uitgestippeld en onderweg was er een heerlijke lunch. Sinds een paar jaar is van dat prachtige initiatief de gezellige, gezamenlijke lunch in de Brasserie Park gebleven. Opgave gewenst uiterlijk 1 mei.

<i>Locatie</i>	Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2, 2352 KA Leiderdorp
<i>Datum</i>	Zaterdag 21 mei van 11.00 – 14.00 uur, Ontvangst vanaf 10.30 uur
<i>Kosten</i>	Geen
<i>Info/opgave</i>	Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 of gerriekooijmanva@outlook.com



DoRe activiteiten 2021-2022 in de Lokhorstkerk

Vesperdiensten

Dit seizoen wordt er opnieuw een vijftal vesperdiensten georganiseerd. De vespers zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar stilte en bezinning. De vieringen bestaan uit muziek, lezen van een meditatieve tekst en zingen van een lied. De stilte staat echter centraal. Stil worden biedt een moment van rust en inkeer. De vieringen zijn o.l.v. ds. S.P. van der Meulen in samenwerking met een liturgiecommissie.

Vrijdag 24 september, 26 november 2021, 28 januari, 18 maart en 3 juni 2022, 19.00 - 19.45 uur, Lokhorstkerk

Bijbelcursus

Nicolaas Matsier schreef over het Bijbelboek Ruth: “Zo het al geen meesterwerk is, dan toch minstens een kleinood van de grootst mogelijke allure”. In drie ochtenden bestuderen wij dit boekje dat in het geheel slechts 20 minuten leestijd kost, maar wat vele uren boeiende gespreksstof oplevert. De cursus wordt afwisselend gegeven door ds. P.L. van Asselt en ds. S.P. van der Meulen

Donderdag 14 en 28 oktober, 11 november 2021, 10.00 – 11.30 uur, Lokhorstkerk. Opgave is niet nodig.

Allerzielen, een doodgewoon samenzijn

Dinsdag 2 november 2021, 19.30 uur, Lokhorstkerk, gratis met vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Gestart in het kader van de remonstrantse ledenwerfcampagne, maar voortgezet omdat het in een duidelijke behoefte voorziet, organiseert de Remonstrantse Gemeente wederom een vesper op Allerzielen. Deze viering staat geheel los van de laatste zondag van het kerkelijk jaar wanneer wij op traditionele wijze en bij name de

Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Leiden – Oegstgeest 2021 - 2022

overleden dierbaren uit onze gemeenten én uit de familie- en vriendenkring van onze gemeenteleden zullen gedenken. Eerst en vooral willen wij op 2 november buitenstaanders gastvrijheid en onderdak bieden om hun doden te gedenken. Wij proberen daarbij aan te sluiten bij wat leeft in de samenleving en te voorzien in de groeiende behoefte aan rituelen bij belangrijke momenten in het leven zoals de dood. Uiteraard zijn gemeenteleden zelf ook van harte uitgenodigd om op 2 november naar de Lokhorstkerk te komen. Het madrigaalkoor van Sempre Crescendo zal, net als vorig jaar, de muzikale invulling van de avond verzorgen.

Kerststuk maken

Al een aantal jaren wordt met veel enthousiasme prachtige kerststukken gemaakt. Wat is nou leuker dan zelf een kerststuk maken? Ook dit jaar organiseren wij graag weer een workshop kerststukken maken. Een creatieve, inspirerende en vooral een gezellige middag bloemschikken. Gemeenteleden, vrienden, belangstellenden zijn van harte welkom. Nadere informatie volgt in de Lokroep.

*Vrijdag 10 december 2021, 15.00 – 17.00 uur, Lokhorstkerk,
Begeleiding: mw. C. Stichter en mw. C.J. Jut en vrijwillige bijdrage*

Zomercursus

Tijdens de cursus behandelt Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabische taal en cultuur aan de universiteit Leiden en gemeentelid, op drie avonden drie verschillende aspecten van de Islam. De eerste avond 'Mythes over moslims' (een introductie op de islam), de tweede 'Mooie verhalen uit de koran' en de derde 'Diversiteit van de islam'. De cursus is zo opgezet dat u niet alle avonden hoeft te volgen.

Data: Woensdag 8, 15, en 22 juni 2022

Tijd: 20.00u – 22.00u

Locatie: Lokhorstkerk

Opgave: is niet nodig

www.doreleiden.nl

Adressen Geloofsgemeenschappen in de regio:

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

www.doreleiden.nl; *Lokhorstkerk*, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden
Kerkelijk Bureau: tel. 512 3392. Open maandag 14.00 – 16.30 en
donderdag 9.30 - 14.00.

Aanvang dienst: 10.15 uur

Leidse Studenten Ekklesia www.ekklesia.leiden.nl

Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden tel. 514 9636

Aanvang dienst: 11.45 uur

Protestantse Gemeente Leiderdorp www.pgleiderdorp.nl

Dorpskerk, Hoofdstraat 19, 2351 AA Leiderdorp

Tel: 071- 541 1309 Aanvang dienst: 10 uur

Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

telefoon: 071- 589 0259 Aanvang dienst: 10 uur

Protestantse Gemeente Oegstgeest www.pgoegstgeest.nl

Adres kerkelijk bureau PGO: e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest. tel.5175498.

Regenboogkerk , Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest. tel: 517 5205

Koster: Dirk Jan de Ruijter jr., tel. 06 5363 4984

Aanvang dienst: 10 uur. Van april tot oktober zijn er op

zondagochtend geen diensten in de Regenboogkerk.

Groene Kerk, Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest

Koster: Dirk Jan de Ruijter jr. tel. 06 5363 4984

Aanvang dienst: 10 uur. Van oktober tot april zijn er op

zondagochtend geen diensten in de Groene Kerk.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's Gravenhage e.o.

Houtrustkerk, Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag 070-3457291

Aanvang dienst: 10.30 uur www.houtrustkerk.nl

Vrijzinnigen NPB Wassenaar www.npbwassenaar.nl

Lange Kerkdam 46, 2242 BW tel. 070-5115771 of 06-2232 5913

Aanvang dienst: 10.30 uur

Adreslijst Medewerkers AVP

Telefoon	Naam + e-mail:	Adres
071-5327220 06-53831565	hr. K. Batenburg <i>kees.batenburg@kpnmail.nl</i>	Prinses Beatrixlaan 3 2341TV Oegstgeest
071-5175447	mw. T. de Boer-Donia <i>t.deboerdonia@gmail.com</i>	Hofbrouckerlaan 18 2341 LP Oegstgeest
071-5172568	hr. H. Bosscher <i>harm.bosscher@12move.nl</i>	Wilthoeflaan 17 2341 BL Oegstgeest
071-5131422	mw. M. Driessen <i>marjandriessen1949@gmail.com</i>	Lammenschansweg 51 2313 DJ Leiden
071-5892448	mw. E.J.H. v.d. Griend-Berckenkamp <i>ejhberckenkamp@hotmail.com</i>	Albatrosstraat 5 2352 EG Leiderdorp
071-5172700	hr. A.H. de Haan <i>haan071@wolmail.nl</i>	Reviuslaan 50 2343 JR Oegstgeest
071-3645507	Dr. C. de Jonge <i>chr-dejonge@kpnmail.nl</i>	Mies Ruthplaats 2 2331 RJ Leiden
06-28430263	Mw. M.Klumpers-Baart <i>m.klumpers@planet.nl</i>	Jan Evertsenlaan 21 2341 ST Oegstgeest
06-18392604	pastor G. Kooijman-van Andel <i>gerriekooijman@planet.nl</i>	Prinses Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest
071-5177024	mw. C. Middelkoop-Koning <i>c.middelkoop.koning@gmail.com</i>	Cartesiuslaan 8, 2341 AN Oegstgeest
071-5324541 06-17026664	hr. B.M. Vermet <i>vermetbm@hotmail.com</i>	Leidseweg 331, 2253 JC Voorschoten

Corona protocol Dorpscentrum juni 2020

Met dit Corona protocol wil het bestuur u informeren over de maatregelen die zijn genomen in het Dorpscentrum om de anderhalve meter samenleving op een veilige manier vorm te geven. Het uitgangspunt bij deze aanpassingen zijn de basismaatregelen die gelden in Nederland om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We zetten deze basismaatregelen graag nog even op een rij voor u en lichten vervolgens toe wat de regels zijn in het Dorpscentrum en wat het voor u betekent.

Basis maatregelen

1. Was vaak uw handen.
2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze direct weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
5. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
6. Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn voorlopig nog thuis te blijven.

Specifieke maatregelen

1. Om het Dorpscentrum binnen te komen maakt u gebruik van de ingang aan de Wijtenbachweg.
2. Het is uw verantwoordelijkheid om vooraf en tijdens het bezoek aan het Dorpscentrum de bezoekers te wijzen op het naleven van zowel de basismaatregelen als de specifieke maatregelen van het Dorpscentrum.

3. Daar treft u een begeleider in een geel hesje, de bedrijfsleider of een vrijwilliger die u helpt met de looproute naar de zaal waar u moet zijn.
4. Maak bij binnenkomst gebruik van de handalcohol volgens de instructie.
5. Maak vervolgens gebruik van de looproute in de hal.
6. Neem zoveel mogelijk de trap, zorg ervoor dat er steeds vijf treden tussen U en een andere persoon zijn.
7. Bij gebruik van de lift maximaal één persoon in de lift.
8. De vrijwilliger zal de serveerwagen bij de zaal zetten(buitenkant) maar zal de zaal niet binnengaan.
9. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder/bezoekers om de distributie van koffie en thee etc. veilig te doen.
10. U kunt zelf de serveerwagen naar binnen rijden en na afloop weer naar buiten rijden en naast de zaal plaatsen.
11. Maak bij vertrek ook gebruik van de handalcohol volgens de instructie.
12. Bij toiletbezoek maximaal één persoon in het voorportaal (ruimte wasbak).
13. Maak na een toiletbezoek gebruik van de desinfecterende zeep en papieren handdoekjes om uw handen te drogen.
14. Staat u bij de bar om wat te vragen maak gebruik van de aangegeven vakken op de vloer.
15. Probeer zo min mogelijk rond te lopen in het Dorpscentrum.
16. De zalen en het aantal stoelen voldoen aan de 1,5 meter samenleving.

Dit boekje is afgedrukt door:

Design@Gading

Griffioen 15, 2353 SH, Leiderdorp.

071 589 82 02

designgading@gemiva-svg.nl

www.gemiva-svg.nl/design@gading

Design@Gading is een onderdeel van activiteitencentrum Gading in Leiderdorp. In dit werkcentrum verrichten mensen met een lichamelijke beperking uiteenlopende werkzaamheden in opdracht. U bent er van harte welkom.

Design@Gading maakt ook aantrekkelijke wenskaarten, kalenders en andere producten. Die zijn te koop bij Gading. Medewerkers geven ook laptopcursussen. Daarvoor zijn zij getraind.

*Vormgeving jaarprogrammaboekje
Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest:
Bernard Vermet, 06 – 17026664
vermetbm@hotmail.com*

*Afbeelding voorzijde: Raam, 'Glas-in-beton', J.M. Meine Jansen, 1967
Dorpscentrum Oegstgeest,
Foto: dhr. A. de Haan*